

Introductie docenten Jos Kester en Julia Chatelain



Julia Chatelain is een sterke moedige vrouw. Een vrouw die voor haar vrouwelijkheid en die van haar zusters staat en daarvoor vecht als het nodig is. Die voor moederaarde vecht in haar werk en naast haar werk. Ze wil mensen motiveren, openen, confronteren en van ze houden. Ons gezamenlijk verleden gaat ver terug. Ik leerde haar kennen als Juultje tijdens mijn eerste georganiseerde vision quest in 2006. Na de quest werd ze Julia. Kwam ze me opzoeken en workshops volgen en daagde ze me uit om te zien of ik zou blijven staan in zoveel verschillende omstandigheden. Ze was jarenlang steun en toeverlaat in de staf van de vision quests. Recht door zee, neemt geen blad voor haar mond, professioneel, zorgzaam, bekwaam. En nu gaan we, naast de basiscursus, samen The Shaman Way geven. Ik verheug me op haar humor en de scherpte in alles en zoveel meer. Om iedereen die komt naar grote hoogten maar ook naar de diepte in zichzelf te begeleiden.



Jos Kester is misschien wel de moedigste man die ik ken. Omdat hij als een van de eersten in Nederland sjamanistische technieken opnieuw is gaan vormgeven. Ook als de oorspronkelijke 'eigenaars' ervan dat helemaal niet gepast vonden. Omdat hij zijn persoonlijke dilemma's en ontwikkeling open deelt zodat we er allemaal van kunnen leren. Ook als dat pijnlijke lessen zijn. En omdat hij het aandurfde om mij, en vele andere deelnemers, oog in oog te brengen met onze schaduwkant. Met technieken die in onze cultuur soms als ongepast en, o hemeltje, als 'onveilig' worden bestempeld. Maar die zo effectief zijn. En zo helend. En zo vol liefde voor de persoon die tegenover hem staat. En zo ontzettend hard nodig om de veranderingen mogelijk te maken waar de wereld nu om schreeuwt. Ik ben dan ook vereerd dat ik met hem mag samenwerken. En mag blijven leren van deze wijze man.