

‘Mannen zijn geen vrouwen’ is een boek voor mannen en vrouwen. Ik heb het geschreven voor mannen. Om een statement te maken, een positie in te nemen, een handvat te bieden, een idee aan te reiken. Om je de kans te geven er tegen aan te schoppen, het er niet mee eens te zijn, er van in de war te raken, er blij van te worden. In een tijd van veel beweging raak je de houvast die je misschien als man had kwijt. Ik haal veel overhoop. Ik sleep er van alles bij. Dat moet gezegd. Maar het heeft een breed en duidelijk doel, wat niet iedereen zal interesseren, maar waarvan ik vond dat het opgeschreven moest worden.

Een boek over mannen is nogal breed. Want gaat het dan over auto’s en voetbal, of over de liefde en hoe je met een vrouw omgaat? Of over de rol die wij mannen in onze huidige samenleving innemen en hoe die tot stand is gekomen? Het gaat over al deze dingen, zeker ook over hoe wij mannen met vrouwen omgaan. En dan doorloop ik ook de verovering door onze voorouders van de destijds ‘nieuwe wereld’ en hoe dat nog steeds invloed heeft en heeft gehad op man-zijn.

Waarom schrijven over de ‘nieuwe wereld’? Omdat vrouwen eeuwenlang, en later de inheemse volkeren, op een en dezelfde manier zijn behandeld: als inferieur. Door mannen. Het gaat om bewustwording van overtuigingen die diep in mannen zitten verankerd. Ook nog steeds bij de zogenaamde ‘nieuwe man’. Het gaat om de vrijheid en veiligheid die vrouwen voelen: kunnen voelen. Veiligheid en vrijheid komt niet alleen van mannen. Ook en vooral vanuit jezelf. Maar als mannen veiligheid bieden kunnen vrouwen vrij ademen. Daar gaat dit boek ook over.

Daarnaast vertelt ik het verhaal over mezelf. De weg die ik heb afgelegd van jongen naar man. De confrontatie met mijn vader. De lessen van mijn broers. De verstremgeling met mijn moeder en die in mijn latere relaties met vrouwen. Het is nog steeds een hele reis.

Mannen zijn geen Vrouwen

Uitgever A3 Boeken

204 pagina’s - €19,50

Bij alle bekende verkooppunten verkrijgbaar.